

Jaargang 8, nr. 8, september 2023



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



» Een onverwachts uitje

» **GA MEE**



» Tentdienst Okkenbroek

» Bij de vieringen



**Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek**

Wauw

Weet u waarom boven deze tekst wauw staat?

Ik zal het uitleggen. Ik ben al een aantal jaren lid van de redactie. Heel leuk om mee te denken en voordat het Baoken verschijnt de teksten al te lezen en eventuele kleine (typ-) foutjes eruit te halen. 😊 Deze keer zat er twee maanden tussen voordat er weer gediscussieerd werd over de inhoud. Toch verscheen er een aantal weken geleden een berichtje van de hoofdredacteur, Henk Broekhuis. Hij vroeg ons advies over de nieuwe lay-out. Verrassend, want ik vind dat het Baoken er elke maand al zo goed en verzorgd uitziet, vol staat met mooie teksten en kleurrijke afbeeldingen. Maar goed, ik bekijk de mail van Henk en denk ... Wauw. (En nu ik dit typ, denk ik aan een dienst van onze dominee, Gert Wijnstok, waarin het woord wauw werd gebruikt en dat u heeft kunnen lezen in een eerdere editie van het Baoken).

In dit Baoken kunt u lezen over **GA MEE**, het jaarthema, artikelen van het pastoresteam, een uitje, het afscheid van Hanneke Overduin en echt nog veel meer.

Wat vindt u van de lay-out? Vast ook WAUW laat het de redactie gerust eens weten!



Een bloemetje voor Henk Broekhuis, zijn eerste lustrum.

Kijk ook eens op: <http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
 Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 8, nr. 8, september 2023

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-8	Pastoresteam
9	Pelgrimeren In het spoor van Lebuines
10-11	Diaconie/ZWO
12	GA MEE 
13	Stiltepagina
14	Van het kerkelijk erf
15	Afscheid Hanneke Overduin
16	Tentdienst Okkenbroek
17	Bezinning en Ontmoeting
18	Oekraïne
19	In Memoriam
20-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Uitje voor cliënten en begeleiders
 Zozijn.
 Een verslag op pagina 11.





‘GA MEE!’

De zomervakantie loopt ook in onze noordelijke regio ten einde. En daarom klinkt het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee!’ mij aanlokkelijk in de oren. Ik beluister het als

een uitnodiging om in het nu weer gewonere alledaagse van een nieuw seizoen – met een liedje van Huub Oosterhuis gezegd – te ‘gaan waar geen wegen gaan’.

14 februari

Zo ga je namelijk anders op pad dan toen wij in de meivakantie naar Oostenrijk gingen: ik typte Bad Kleinkirchheim in en de TomTom wist vanaf de eerste bocht 1074 km lang precies de weg daarnaartoe. De start van een nieuw seizoen kan daar wel op lijken. Woensdag 12 juni 2024 moet de examenuitslag voor de volgende lichting scholieren van het voortgezet onderwijs bekend zijn en alle data voor onderweg staan vast.

Evenzo weet elke liturgiecommissie in de kerk inmiddels wel dat Pasen in 2024 op 31 maart heel vroeg valt. Heb je nog maar net je Kerstproject afgerond, wacht alweer de invulling van de Veertigdagentijd die op Aswoensdag 14 februari begint.

Valentijnsdag

Dat is dan wel verrassend op de datum van Valentijnsdag. Met een beetje creativiteit kun je daar mooi op inspelen, zoals jonge moslims al langere tijd inspirerend vertellen van hun Ramadan. En ik verbeeld me dat er dit seizoen wel meer verrassingen zijn, als je niet nu al alles hebt dichtgetimmerd.

Op weg

Tomáš Halík stelt in zijn nieuwe boek *De namiddag van het christendom* met Paus Franciscus dat we niet alleen leven in een tijdperk van verandering, maar de verandering van een tijdperk meemaken. Op weg naar een nieuw tijdperk luidt dan ook de ondertitel van zijn boek, waarin hij als motto uit een interview met de paus citeert. Daarin

lees ik o.a.: “Abraham is op reis gegaan, zonder echt te weten waarnaartoe, louter op grond van geloof. (...)”

Ons leven wordt ons niet in de schoot geworpen als een operalibretto, waarin alles al vaststaat.

Ons leven is op weg zijn, wandelen, doen, zoeken, vinden, enzovoort. We moeten dus binnenstappen in het avontuur van de zoektocht naar de ontmoeting, in het zich door God laten zoeken en het zich door God laten vinden.”

Zondag 8 oktober maken we van de jaarlijkse regiokerkendag zo’n ontmoetingsgebeuren. Dit jaar vindt die voor het eerst plaats niet in en rond de Lebuinuskkerk in Deventer, maar in en rond de Dorpskerk in Bathmen.

GA JE MEE?

Zelf hoef ik er niet ver voor te reizen, maar laat ik me wel graag verrassen op dit kruispunt van wegen, die ‘gaan waar geen wegen gaan’.

‘Overall heen’ voegde Huub Oosterhuis hier nog toe (Liedboek 420).



Ds. Gert Wijnstok



Medestanders gezocht!

Het is alweer ruim anderhalve maand geleden dat Sigrid Kaag aankondigde uit de politiek te stappen. Na de val van het kabinet gaf ze op 13 juli in Op1 een toelichting op dat besluit. De moeite waard om nog eens terug te kijken of lezen. Bij mij is vooral blijven hangen de vraag die zij stelde of we niet teveel omstander zijn en te weinig medestander in allerlei actuele vraagstukken. Een omstander is iemand die toekijkt terwijl zich een situatie afspeelt, maar niet in actie komt. Een medestander is iemand die naast een ander staat en actief meehelpt om problemen op te lossen. Sigrid Kaag was duidelijk in haar mening: we zijn teveel omstanders!



Jesus roept zijn leerlingen op om van omstander medestander te worden. En met hem op weg te gaan. Ze laten achter wat voor hen op dat moment belangrijk is en gaan met Jezus als medestander mee. Dat medestander zijn niet gemakkelijk is, blijkt wel uit hoe lastig de leerlingen het regelmatig hebben. Ze worden steeds weer verrast door Jezus die kinderen centraal stelt, met tollenaars aan tafel gaat, en naast zieken gaat staan en hen geneest. En die zonder vooroordeel het gesprek aangaat met mensen die door anderen niet gezien worden.



Net als zijn leerlingen roept Jezus ook ons op om ons als medestander te laten kennen. In Mattheus 25 staan bekende woorden die dit medestander-zijn kleur geven: "Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe." En: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."

Het jaarthema van onze protestantse kerk voor het komende jaar is 'Ga mee'. De stap naar 'medestander' is dan snel te zetten. Elke dag weer, op de plek waar we wonen, leven en werken. Vanuit de Tafelgesprekken hebben we met veel groepen en organisaties in onze dorpen gesproken. We hebben gehoord wat er leeft en gebeurt, maar ook zorgen gedeeld. Alle redenen om met elkaar verder op te trekken. In onze dorpen, bij alles wat er gebeurt. Medestander zijn met de mensen die dat nodig hebben. Om zo als medestander van Jezus steeds weer iets van zijn liefde voor de ander en de wereld te laten zien.

Frits Mandersloot

Gemeenteavond 18 oktober

Er gebeurt altijd veel op en rond het kerkelijk erf. Of het nu gaat om de uitkomsten van de Tafelgesprekken die gevoerd zijn, de voortgang rondom het kerkelijk erf Okkenbroek of invulling van kerkdiensten vanaf 1 januari 2024. Reden genoeg om elkaar daarover bij te blijven praten. Vandaar alvast voor in de agenda's: de volgende gemeenteavond is op woensdagavond 18 oktober. Vanaf 19.45 uur bent u welkom in de kerk in Bathmen.



Pastoresteam

We kijken terug op een mooi afscheid van Hanneke Overduin op 2 juli jongstleden. Mooi dat er zoveel gasten waren in de dienst. Hanneke heeft op haar eigen wijze invulling gegeven aan het werk in onze gemeente. Daarvoor is in de viering en daarna veel waardering en dank uitgesproken. We hopen dat ze zal genieten van meer vrije tijd die het pensioen



ongetwijfeld gaat brengen. Tegelijk heeft de kerkenraad ook gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat haar werkzaamheden zoveel mogelijk ook een vervolg kunnen krijgen. Gert Wijnstok en Hanneke Diermanse hebben aangegeven daarvan een stuk te kunnen oppakken. De kerkenraad heeft daarvoor (tijdelijk) de aanstelling van Hanneke Diermanse met 0,2 fte verruimd en die van Gert Wijnstok met 0,1 fte. De classis is daar ook mee akkoord gegaan.

Vacatures

Een concrete invulling van 'Medestanders gezocht!' is dat we voor de verschillende raden en colleges op zoek zijn naar mensen die als medestander willen optreden. En dus een tijdje de schouders onder het kerkenwerk willen zetten. We hopen natuurlijk op een keuze voor 'medestander' als die vraag aan u gesteld wordt. Maar u kunt zich ook zelf melden als u medestander wilt worden, graag zelfs!

Bijzondere vieringen

Er zitten twee bijzondere vieringen aan te komen. Op zondag **10 september** starten we het nieuwe kerkelijk seizoen met onze **startzondag**. Niet in één van onze kerken maar ergens tussen Okkenbroek en Bathmen in. Fijn dat we zo het nieuwe seizoen kunnen aftrappen. Daarna is er op zondag **8 oktober** weer de **regiokerkendag**. Een ontmoetingsmoment voor de protestantse kerken uit Deventer en Holten. Deze keer niet in de Lebuïnus in Deventer maar in onze dorpskerk **in Bathmen**, waarbij we ook gebruik zullen maken van het Cultuurhuis Braakhekke. Noteert u ook deze datum vast, ook dat belooft een inspirerende viering te worden.

Afstemming met andere kerken

Al wat langer lopen er contacten met de andere protestantse kerken in Deventer (Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Lebuïnus) en Holten (Kandelaar en dorpskerk). Voorzitters van kerkenraden spreken elkaar met enige regelmaat en verkennen daarbij waar we stapsgewijs meer dingen samen kunnen doen. De regiokerkendag is daarvan een voorbeeld. Maar er wordt naar meer samenwerkingsmogelijkheden gekeken. Zo trekken we samen op op het thema Veilige Kerk. En daarnaast hebben we ons eens laten informeren over de samenwerking die invulling gekregen heeft onder de noemer Klein Salland (kerken uit Olst, Wijhe, Raalte en Wesepe). En wat misschien wel het belangrijkste is: we horen van het wel en wee in de verschillende gemeentes. Goed om zo ook meer op elkaar betrokken te zijn.



Zonsondergang op strand

Deze zomer waren we een week in Oostkapelle aan de Zeeuwse kust. Twee keer liepen we 's avonds naar het strand om naar de zonsondergang te kijken.

We waren daar zeker niet de enigen en maakten net als de anderen allemaal foto's.

En in mijn verbeelding zag ik hoe al die nieuwe lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen dat ook deden.

Hier aan de kust

Het strand van Oostkapelle was voor mij een weerzien na veertig jaar. In mijn kindertijd ben ik daar heel wat zomervakanties geweest en kon ik niet lang genoeg op het zand en in de zee spelen. En hoeveel er inmiddels in het dorp ook anders was, strand en zee oogden even vertrouwd als toen met eb en vloed, hoge golven, harde wind en de vuurtoren van Domburg in de verte.

Neeltje Jans

Supermaan maakte de zee extra ruig en uitdagend om in te springen en dat deden Jesse en ik dan ook naar hartenlust. Op de enige echte regendag zagen we in Deltapark Neeltje Jans wel het andere gezicht hiervan. De 4D animatie Delta Experience liet ons daar in een panorama de allesverwoestende kracht van het water ervaren. Voor Jesse kreeg het thema van zijn profielwerkstuk 'Amersfoort aan Zee' voor komend schooljaar hierdoor nog meer betekenis. Stel je voor dat het water van de Noordzee zo hoog stijgt dat heel West-Nederland een plek moet krijgen in het Oosten, wat vraagt dit daar dan aan infrastructuur?

Denkbeeldige vraag of over een paar generaties realiteit? Terwijl het weer in Oostkapelle mij na al die jaren bekend voorkwam, was de vakantie op Kreta voor het gezin van mijn broer wel heel erg heet.

predikant@kerkbathmenokenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Dochter Hanna vertelde over de eerste dagen vakantie in Napels dat je tot het einde van middag maar het beste binnen kon blijven in de verkoeling van de airco. En het nichtje dat naar de World Scout Jamboree '23 in Zuid-Korea was gereisd voor een onvergetelijke ervaring, merkte daar al snel hoezeer de weerelementen spotten met alle voorgenomen plannen.





Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Elke dinsdag overdag is Hanneke Diermanse of Gert Wijnstok in Okkenbroek te vinden en tussen de middag in de consistorie van de kerk daar. Loop eens binnen!

Eerst waren er overstromingen op het Jamboree terrein door veel regen, later werd het daar zo heet dat scouts uit sommige landen vroegtijdig een andere plek zochten en toen maakte een tyfoon verplaatsing van iedereen noodzakelijk. Ons nichtje bleef er, zoals dit scouts en vooral haarzelf eigen is, rustig en opgeruimd bij. Ondertussen zagen wij in Neeltje Jans hoe na de Watersnoodramp van 1953 de Deltawerken onze kust zijn gaan beschermen tegen

hoogwater vanuit de zee en daarbij ook dat de stijging van de zeespiegel ons nu opnieuw voor uitdagingen plaatst.

Avondsluiting

Dat over ons klimaat heel verschillende meningen bestaan, zal ook in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar hoorbaar zijn. Zoals over heel veel meer verschillend wordt gedacht en het gezonde debat hierover bemoeilijkt wordt, wanneer dit zich sterk op de persoon richt. Daarom trof mij de saamhorigheid die ik voelde onder al die mensen met wie wij op het strand van Oostkapelle naar de zonsondergang gingen kijken. Is dit de laatste plek waar verschillen tussen mensen wegvallen, vroeg ik me af. Is de verwondering om die rode bol die tegen half tien langzaam in het zeewater aan de horizon wegzakt iets dat we met elkaar delen, ongekend waar we vandaan komen?

Het was als een liturgie op zondag in de kerk. Vanaf een uur of half negen gingen we met elkaar tussen de duinen door op naar het strand, verlangend naar dat prachtige schouwspel. Bovengekomen zagen we in één oogopslag eb dan wel vloed.

Gingen slippers en schoenen uit. Stapten voeten in het zeewater. Wandelden we een stukje langs de kustlijn.



Gingen mensen niet alleen het mooie natuurverschijnsel maar ook elkaar fotograferen. Zagen we op het scherm van onze smartphone niet alleen de schoonheid van de natuur maar ook van elkaar.

En hoorde ik nou iedereen tegelijkertijd "wow" zeggen, net als in de kerk het samen gezongen antwoordlied op de preek? Het maakte niet uit of je Duits of Nederlands sprak of één van de talen die minder prominent aanwezig waren, iedereen sprak dezelfde taal. Of misschien nog wel beter gezegd: we verstonden elkaar!

Zo'n uur van de avond op deze plek, voel ik wat je paradijs kunt noemen. Dan zie je nieuwe lijsttrekkers met hun/haar schoenen uit op blote voeten in het zeewater staan. Eerst gingen ze elkaar fotograferen. En toen wilden ze samen op de foto, in het betoverende schijnsel van het lage zonlicht over zee. Wow!

Set to rise

Te romantisch gekeken, gedacht, gedroomd? Als je na zonsondergang in je vakantiehuisje terugkeert, is het buiten inmiddels wel donker geworden. De nacht kan heel anders aanvoelen dan de dag. Het kan dan flink spoken op het water of in je dromen. Ook de leerlingen van Jezus gillen het in Bijbelse verhalen dan uit van angst.

Het bijzondere van de zon is ondertussen wel dat de één die ziet ondergaan op het moment dat zeven uur later de ander die in Zuid-Korea

juist al bijna ziet opkomen. Een avondlied (Liedboek 248) brengt de betekenis hiervan mooi onder woorden:

*De dag, daar uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.*

*Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.*

*Zadat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmenden
gezongen en gesproken wordt.*

Aan de Zeeuwse kust hoorden we dit evenzo, rijdend in de auto, in het lied 'Paradise' van Coldplay:

I know the sun must set to rise.

Je begrijpt inmiddels wel, waarom ik graag terugkijk naar al die foto's die ook wij namen tijdens zonsondergang aan het strand. **'This could be paradise.'**

Ds. Gert Wijnstok

Kermismaandag is er in de middag zoals altijd een open podium in Café De Brink. Een mooie kans om eens op een ander podium te staan, lijkt mij :-).

Ik (Gert Wijnstok) vind het leuk als je komt kijken.



CAFÉ-BAR-ZAAL
„De Brink”



In het spoor van Lebuinus

Eén dag is ruim voldoende voor de route van Twello naar Deventer, die gewijd is aan de achtste-eeuwse heilige Lebuinus. Tegelijk is dit pelgrimspad met z'n 15 kilometer lang genoeg om een idee te krijgen van het leven en de betekenis van deze Engelse missionaris, die de schutpatroon van Deventer werd. Erop gebrand om de heidense Saksen te bekeren tot het christendom, meldde Lebuinus zich in Utrecht. Daar kreeg hij de opdracht om in het huidige Gelderland en Overijssel aan de slag te gaan. Hij trok de Veluwe over en kwam in Wilp. Daar bekeerde hij in 765 een aantal mensen bij de waterbron waar Saksische 'bronheiligen' vereerd werden. De kapel die Lebuinus er bouwde was van hout uiteraard, maar in de elfde eeuw werd op diezelfde plek een tufstenen kerkje gebouwd. Ingeklemd tussen een gotisch koor en een veel jongere toren, bestaat dat oude romaanse deel nog steeds. Het is een van de oudste kerken van Nederland. In 768 stak Lebuinus de IJssel over. Bij de nederzetting aan de overkant bouwde hij ook een kapel, wat beschouwd wordt als het begin van de stad Deventer.



Theo Schreurs maakte een model voor een beeld van Lebuinus op pad. Een manshoge versie ervan wordt komend jaar mogelijk langs de route geplaatst.



ter. Lebuinus slaagde niet in zijn missie. Tot twee keer toe werd een kapel op deze plek verwoest. Pas in de negende eeuw werden de Saksen aan die kant van de IJssel gekerstend en nog veel later verrees op die plek de huidige blikvanger van Deventer, de Grote of Lebuinuskkerk. Deze inmiddels protestantse kerk moet niet verward worden met de rooms-katholieke Broederenkerk, die ook aan Sint-Lebuinus gewijd is. In deze laatste kerk worden nu de resten van Lebuinus' stoffelijk overschot bewaard. Het pad van Lebuinus loopt door een afwisselend gebied. Vanuit het bosrijke Gelderland voert het langs oude landgoederen naar het rivierenlandschap langs de IJssel. Via een veerpont bereikt u Deventer. Informatie over het Lebuinusp pad is te vinden op: www.lebuinusp.nl. Voor onderweg is de 'Lebuinus Pad App' beschikbaar voor op de telefoon.

Naoberkasten in Lettele, Okkenbroek en Bathmen

Op de voorkant van het januari-nummer van het Baoken dit jaar stonden een aantal ijverige mannen. Ze timmerden Naoberkasten in elkaar. Kasten waarmee omzien naar elkaar praktisch invulling kan krijgen door voedingsmiddelen te delen. Wie over heeft kan dat in de kast plaatsen, wie tekort heeft kan er uit nemen. Recent werd opnieuw duidelijk dat dit soort initiatieven hard nodig blijft. In ons land leeft nog steeds 1 op de 16 mensen in armoede.

In alle drie de dorpen staan de Naoberkasten inmiddels al meer dan een half jaar en regelmatig (dagelijks) wordt er gebruik van gemaakt. Gelukkig weten steeds meer mensen de weg te vinden naar deze kasten, daarvoor zijn ze ook echt bedoeld.

Heeft u iets over en wilt u dit afstaan? Plaats het in één van de kasten.

Zeer geschikt zijn voedingsmiddelen in blik of in glas: soep, bonen, mais, erwten, kapucijners, vis, pastasaus en nog veel meer. Ook droge producten kunnen in de kasten geplaatst worden: rijst, pasta in allerlei vormen, suiker, koffie, thee. Ook kunt u denken aan lang houdbare producten.

Ook praktische verzorgingsartikelen als tandenborstels, shampoo, tandpasta, scheerzeep, babyshampoo, luiers, maandverband zijn welkom.

De afgelopen maanden hebben ook duidelijk gemaakt wat niet in de kasten thuis hoort.

- Alcoholhoudende dranken.
- Aangebroken artikelen (dus niet een restant van iets wat al zelf gebruikt is).
- Producten die over de uiterste verkoopdatum heen zijn.
- Eenmalige producten uit bijvoorbeeld kerstpakketten.

Die willen we niet in de naoberkasten en worden dan ook verwijderd.



De Naoberkast in Okkenbroek staat zichtbaar naast de kerk.



De Naoberkast in Lettele staat ook bij de kerk, achteraan de parkeerplaats.

De Naoberkast in Bathmen staat achter de kerk tegen het schuurtje.



Voor alle kasten geldt:

Breng eens iets nieuws als u het zelf kunt missen.





Zomerpakketten en een onverwachts uitje

Dit jaar hadden we het aanbod voor speelgoed voor gezinnen die in de zomer geen vakantie konden vieren. Na overleg hebben we besloten om dit speelgoed te doneren aan speelgoedbank De Boomhut. Deze speelgoedbank is bereikbaar voor kinderen van 0 tot 12 jaar uit gezinnen die bekend zijn bij de Voedselbank en bij het BAD in Deventer en omstreken. Mocht u ook speelgoed aan de speelgoedbank willen doneren, onthoud dan dit adres.

Als zomeractie konden we dankzij een gulle gift iets bijzonders organiseren: Een dagje uit voor de bewoners van de Walnotenhof 2 van Zozijn in Bathmen. Normaal gesproken kunnen zij een dagje uit niet betalen en dit voelde dan ook als een unieke actie. Het hele team was zo enthousiast dat zij unaniem besloten om vrijwillig met de bewoners mee te gaan, Zozijn betaalde het vervoer van twee busjes.

Een datum werd gepland op 18 juli en de cliënten werden voorbereid, zodat ze wisten wat er ging gebeuren. Men was met deze groep cliënten en ondersteuners nog nooit eerder een dagje uit geweest.

Om 10.00 uur stond iedereen klaar om in te stappen. Het ritje naar Burgers Zoo, want dat werd de bestemming, verliep vlot en snel. Er werden bij de ingang al wat foto's gemaakt van de beelden bij de poort.

Enmaal binnen werd gekeken wat een goede route zou zijn om te lopen, zodat ze het meest konden zien op deze dag. Ze genoten van de mooie en bijzondere dieren. In de bush bleek het heel warm te zijn met mooie vogels, maar daar bleven ze liever niet te lang. Na het bewonderen van de leeuwen en de zebra's en een stop om wat te drinken, bleek het aquarium met alle vissen heel boeiend voor de cliënten.

Dit was mooi om te zien. Daarna was het tijd voor de belofte patat met een snack. Ook hier werd van genoten. Tenslotte ging de ontdekkingstocht naar de apen. Met een ijsje werd het dagje dierentuin afgesloten.

De begeleiders en cliënten willen iedereen bedanken voor de speciale en bijzondere dag, waar ze nog lang over na zullen praten.

Elleke Brinkman





GA MEE



GA MEE,

*laat je dit nieuwe seizoen verrassen door
ons jaarthema.*

Wij hebben er zin in!





*Gij woont waar mensen zij aan zij
elkanders tochtgenoten zijn
en voelbaar maken het geheim
hoe wij in u verbonden zijn.*

*Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*

Haytham Safia Qu4rtet in de Dorpskerk

Op zondag 8 oktober ontvangen wij het Haytham Safia Qu4rtet in de Dorpskerk van Bathmen. De leden vertegenwoordigen vele verschillen: tussen man en vrouw, Oost en West, improviseren en van blad spelen en de talen die zij spreken. Het Qu4rtet groeide op in de Arabisch, Afrikaanse en Europese muziektradities. Al deze verschillen versmelten tot één verbindende kracht door hun passie voor de muziek, hun bewondering voor elkaar en hun pure muziekplezier.



Artistiek leider en componist is Haytham Safia uit Galilea. Hij bespeelt de U'd en de Arabische luit. Hanneke Ramselaar is de arrangeur van het ensemble en speelt hobo. Eva van de Poll is celliste die zowel in een hedendaags klassiek trio speelt als in een tangokwartet. De groep wordt gecompliceerd door de uit Soedan afkomstige percussionist Osama Mileegi.

Zondag 8 oktober Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 17,50, Donateurs € 12,50.
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.



Open Monumentendag

BATHMEN. Op zaterdag 9 en op zondag 10 september a.s. is het Open Monumentendag. Tijdens dit weekend openen tientallen monumenten in ons land hun deuren voor het publiek.

Open monumentendag is met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers één van de grootste culturele evenementen in Nederland. Open Monumentendag is hét juiste instrument om de bevolking in contact te brengen met het monumentale erfgoed.

De Dorpskerk in Bathmen zet met Open Monumentendag haar deuren vanzelfsprekend ook wijd open. Het is ongetwijfeld zeker de moeite waard om tijdens deze dagen de schoonheid van Onze Lieve Vrouwe kerk eens rustig te bezien.

Algemeen wordt aangenomen dat het koor en de toren in hun huidige vorm in de 15e-eeuw zijn gebouwd. In de loop van de eeuwen hebben aan het gebouw allerlei wijzigingen plaatsgevonden, waardoor er historisch veel verloren is gegaan. Architectonisch zijn er tegenwoordig drie verschillende stijlen te onderscheiden: de late Gotiek van het koor en de toren, de Waterstaatstijl van het schip, en de hedendaagse vormgeving van de bijruimtes langs de toren. Toch is de Bathmense kerk een mooie kerk gebleven. Het geheel komt misschien aan de buitenkant wel wat fors over, maar ziet er echter wel statig en imponerend uit.

Dit jaar kunt u tijdens Open Monumentendag onze monumentale Dorpskerk bezichtigen op zaterdag 9 september van 10.30 uur tot 17.00 uur en op zondag 10 september van 13.30 uur – 16.00 uur. Tijdens deze openingstijden zijn er gidsen in de kerk aanwezig.

Zij ontvangen u maar wat graag !



IK GELOOF IN JOU EN MIJ

Lieve mensen!

In het vorige Baaken (van juli/augustus) dacht ik mijn laatste stukje te schrijven.

Maar die vlieger gaat natuurlijk niet op ☺, want ik wil u allen uit de grond van mijn hart nog één maal heel hartelijk bedanken ...

Het was echt overweldigend wat mij bij mijn afscheid als kerkelijk werker van de gemeente Bathmen/Okkenbroek ten deel viel.

Dat begon al op zaterdagavond 1 juli toen ik in een volle Rotonde afscheid nam van veel (kerkelijk meelevende) bewoners uit 't Dijkhuis én van de vrijwilligersgroep die zich bij iedere viering inspant om alle bewoners, die dat willen, te halen en bij te staan tijdens de week-sluitingen die daar door onze gemeente georganiseerd worden.

Op een warme wijze werd er afscheid van mij genomen, met mooie woorden, bloemen en een prachtig cadeau: 4 CD's van Huub Oosterhuis (die bovenaan mijn verlanglijst stonden) en mij nu zomaar ten deel vielen! Hartelijke woorden van de bewoners, de vrijwilligersgroep, namens 't Dijkhuis én onze kerkelijke gemeente.

Het deed me meer dan ik u zeggen kan ... Ook bijna al onze kerkelijke medewerkers (diakenen en ouderlingen), die daar bij toerbeurt dienst doen, waren op deze avond aanwezig. Wat bijzonder en wat heb ik dit alles gewaardeerd. Ik blijf me met deze fantastische zorginstelling én met al haar mensen verbonden voelen!

Op zondag 2 juli ging dit 'afscheidsfeest' (want zo voelde het voor mij) gewoon door. Heel veel mensen waren gekomen om dit samen met mij te beleven. Wat voelde dat fijn, vertrouwd en goed!!

Dank, dank aan u allen: gemeenteleden uit Okkenbroek en Bathmen, kerkenraadsleden, collega's en kerkelijke vrijwilligers uit Bathmen, Okkenbroek en Lettele (de BOL) én van het samenwerkingsverband, goede vrienden en natuurlijk mijn familie.

In een ontspannen, feestelijke dienst met als thema 'Ik geloof in Jou en mij' mocht ik in uw midden nog een keer voorgaan en kleur geven aan deze woorden en beelden van liefde en geloof. Werd ik toegesproken, toegezongen (zelfs door een heuse troubadour, door een cantorij die boven zichzelf uitstak én door u allen) en werd ik verrast door prachtige muziek met zelfgemaakte teksten, warme woorden en heel mooie cadeaus, bloemen, kaarten en een geldbedrag om stil van te worden ... Ik kijk er dan ook dankbaar en vol blijdschap op terug!

Dank, dank, dank, voor alle geloof, hoop en liefde die ik in uw midden mocht ervaren. Ik voel me een gezegend mens.

Veel goeds gewenst en graag tot ziens!

Hartelijke groet, Hanneke Overduin



Tentdienst Okkenbroek: 'Er is genoeg voor iedereen'

Op zondag 9 juli jl. was het weer zover. Een vast en gewaardeerd onderdeel van het Okkenbroeks feest is de jaarlijkse (oecumenische) tentdienst op zondagochtend. Dorpskerk ten voeten uit! Hanneke Overduin ging voor en had er samen met de voorbereidingsgroep en met het koor Voices uit Lemelerveld een mooie, feestelijke en laagdrempelige viering van gemaakt voor jong en oud!



Een volle tent: wat wil je nog meer! Ook voor de kinderen was er van alles te doen en te beleven. Samen aan de slag om voor alle bezoekers wat lekkers te maken. En een spannend verhaal over een bijzondere koning. Koning Jos, die alles weggaf wat hij had, zodat al zijn onderdanen het goed zouden hebben.



**OKKEN-
BROEKS
FEEST**



Er staat weer een veelbelovend **Brandstof programma** klaar, overzichtelijk bijeen gebracht in het **Brandstof boekje** dat deze maand bij het Boaken zit.

Een eerste greep: **mediteren en meditatief wandelen, soup & spirit, de stamtafel**, en op *zondag 1 oktober* een **bijeenkomst voor alleengaanden**. Meer informatie in het boekje.

Fijn als u dat meteen doorneemt en zich opgeeft!

En nog niet in het boekje maar daarna 'opgepopt': een bijeenkomst voor ouders van kinderen in de leeftijd tot een jaar of twaalf op *dinsdagavond 26 september* om 20.00 uur in de Dorpskerk Bathmen.

Het is de bedoeling om elkaar op min of meer regelmatige basis te ontmoeten. Opgeven hiervoor is niet nodig, weet u welkom!



Zin in een leuke parttime baan?

Wordt dan Koster van de Dorpskerk in Diepenveen

De kerntaak van de koster betreft het zijn van gastheer/-vrouw in en rond het kerkgebouw en alle daaruit voortvloeiende facilitaire taken. Deze lopen uiteen van het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor kerk-, huwelijks- en begrafenisdiensten tot het opdracht geven voor klein onderhoud en reparaties; van het coördineren van medewerkers/vrijwilligers tot het voeren van een administratie. Een uitvoerige omschrijving van taken en functie-eisen is beschikbaar en vindt u op de website van de protestantse gemeente Diepenveen <http://www.dorpskerkdiepenveen.nl> Zie op de website onder vacature.

Hij of zij beschikt over goede contactuele en organisatorische eigenschappen en heeft een dienstverlenende en flexibele instelling. Hij of zij is meelevend lid van een protestantse gemeente en woonachtig binnen het kerkelijk gebied en de aangrenzende gemeenten.

Wij bieden een prettige werkomgeving in een levende gemeente en een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens de landelijke richtlijnen van PKN.

Solliciteren

Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Piet van der Noord, kerkrentmeester (tel. 06-20497113) of mail naar het college van Kerkrentmeesters t.a.v. Piet van der Noord, kerkrentmeesters@dorpskerkdiepenveen.nl. Dit mailadres kan ook worden benut voor sollicitatiebrief en CV. De brief kun je sturen naar Dorpstraat 55a, 7431CJ Diepenveen.



Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **15 september**. Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



Zhanna Tykhonova

Eind augustus kwam in de groepsapp van gastgezinnen die Oekraïeners opvangen een nood-oproep. Een gezin in Deventer kon niet langer de opvang verzorgen voor Zhanna Tykhonova. Binnen een week waren de spullen verhuisd naar de Oude Stationsweg in Holten. Ze vond het prachtig om op een boerderij te wonen. De hond was een bonus, daar had ze in de Oekraïne ook mee gewerkt. De frisse lucht, het bos in de nabijheid, ze genoot er van. Bij bakker Nijkamp in Dijkerhoek kon Zhanna vrijwillig aan de slag. Daar genoot ze van de omgang met de mannen die daar werken ook al spraken die alleen maar Sallands. Met haar driewieler en rode haar was ze niet te missen. Op zondagen fietste ze met gemak naar Deventer of Holten om boodschappen te doen. Eenmaal per maand met de trein naar Rijssen om zich te melden bij de gemeente in verband met haar leefgeld.

Elke week naar de taalles die vrijwilligers in de kerk in Bathmen organiseerden vanaf april 2022. Zhanna sprak redelijk Engels maar kon na een half jaar Nederlands al aardig begrijpen en ze probeerde het ook af en toe te spreken. Zhanna had bijzondere opvattingen over voeding wat het lastig maakte om samen te

eten. In huis was het moeilijk om afspraken te maken over het delen van huishoudelijke taken. En of het hun cultuur is weet ik niet, maar belangstelling voor ons als persoon was minimaal. Om die redenen hadden wij niet erg intensief contact met haar.



Wake

Al anderhalf jaar komen we elke woensdag van 19.00 uur tot 19.30 uur in de kerk van Bathmen samen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne (maar ook bij de onrust overal op aarde). Verrassende beelden en bijzondere muziek passeren tussen de stilte door. Kom ook eens binnen.

Begin maart maakte Zhanna de reis naar Zweden waar haar dochter woont, omdat die ging trouwen. Een hele onderneming want ze had nog nooit eerder gevlogen. Ze was echter rond die tijd al vaak moe en had hoofdpijn. Na haar terugkomst begon het dokteren.

Ziekenhuisopname, chemotherapie want er zat een tumor in haar hoofd. Veel mensen hebben in die periode naar haar omgezien. De voorganger van de Russisch-Orthodoxe kerk hield contact. Haar dochter kwam tweemaal over uit Zweden en mocht dan bij haar op de kamer slapen.

Toen het wat beter ging verhuisde Zhanna naar de Oekraïne-opvanglocatie in Hellendoorn. Dat was van korte duur, want na twee weken volgde alweer een ziekenhuisopname. Daar is ze op 31 juli overleden, 64 jaar oud. De ceremonie voorafgaand aan de crematie heeft in Nijverdal plaatsgevonden in aanwezigheid van dochter Natalie, haar ex-echtgenoot en een aantal mensen uit Deventer en Bathmen.

Het is waar wat men zegt over opvang van vluchtelingen: "Weet je wel waar je aan begint?" Nee dat weet je niet inderdaad. Maar ik stelde me voor dat als ik zou moeten vluchten dat ik dan heel graag bij een gastgezin zou willen komen wonen. Hoe moeilijk ook, met name als het wat langer duurt. En we zijn blij dat we er voor haar konden zijn, terwijl dochter en familie en vrienden zo ver weg waren.

Ankie Borger



Jan Willem Stegink



Op zondag 25 juni overleed thuis aan de Oudendijk 4a, Wim Stegink in de leeftijd van 86 jaar. Wim was boer met hart en ziel en genoot samen met zijn vrouw Rikie van alle leven in en rond de boerderij.

Wim was altijd buiten te vinden.

Hij genoot van het werk op het land en het werk met de koeien. Tot het laatst toe had hij zijn vertrouwde rondje over het bedrijf en zorgde hij voor het jongvee, de schapen en de kippen. Hij was ook handig met timmeren en metselen en altijd in voor een klusje. Aan het vrijwilligerswerk heeft hij zijn steentje bijgedragen. In zijn jonge jaren was hij actief in de oudercommissie en later was hij vele jaren voor de kerk contactpersoon.

Wim was een familiemens en genoot van de gezinnen van de drie kinderen: Gerrit, Erik en Ria. Hij was geïnteresseerd en aandachtig.

De laatste tien jaar waren door gehoorverlies en het niet meer kunnen praten moeilijk. Zijn wereld werd kleiner. Wel bleef op dinsdagmorgen de koersbal het uitje van de week.

Tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 1 juli in de Dorpskerk Bathmen werden herinneringen gedeeld en klonk er muziek. Uit de bijbel lazen we Psalm 139: 'Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.'

We hebben afscheid genomen van Wim en hem toevertrouwd aan God.

Moge dit tot troost en bemoediging zijn voor Rikie en het gezin en allen die Wim zullen missen.

Ds. Hanneke Diermanse

Gerrit Hendrikus Kluin



Donderdag 10 augustus is gestorven Gerrit Kluin in de leeftijd van 80 jaar. Sinds een jaar woonde Gerrit in het Dijkhuis op Banekate. Daarvoor samen met zijn vrouw Toos in de Polakstraat waar veel herinneringen liggen.

Gerrit werd als oudste kind geboren in Heeten. Hij kreeg 5 broertjes en zusjes. Op de Zonnenberg was een winkel, café en boerderij.

Door de scheiding van zijn ouders had Gerrit geen gemakkelijke jeugd.

Na de ambachtsschool in Deventer werd hij elektromonteur. Al jong kreeg hij verkering met Toos en ze werden maatjes voor het leven. Na zijn diensttijd ging Gerrit werken als chauffeur in het transportbedrijf van zijn vader. Gerrit was een lieve man en een zorgzame vader van Ronald en Mark. Vanwege werk in Meppel verhuisde het gezin naar Ruinerwold waar mooie jaren liggen. Na zijn pensionering in 2004 werd opnieuw Bathmen plek van wonen in hetzelfde huis, Polakstraat 16. Toen Gerrit prostaatcancer kreeg was dat verdrietig. Maar hij bleef positief en genoot van de kleinkinderen en het vrijwilligerswerk. De laatste jaren had hij dementie en nam de zorg toe. Liefdevol zorgde Toos voor hem. Op de dagopvang 'De Enk' heeft hij het fijn

gehad en later ook op het Dijkhuis.

Tijdens de afscheidsdienst in de kerk van Okkenbroek op donderdag 17 augustus stond de tekst van de rouwkaart centraal: 'Gij legt Uw handen op mij' – Psalm 139. Waar wij moeten loslaten houdt God ons vast, in leven én in sterven. Daarna vond in besloten kring de crematie plaats in Diepenveen.

Ds. Hanneke Diermanse



Bij de kerkdiensten

Na de zomervakantie begint ook in de kerk altijd weer van alles, wat een tijdje stil lag. Dat vieren we met een startdienst. En ook de zondagen daarna merk je in de kerkdiensten dat er een nieuw seizoen begonnen is.

Startzondag 10 september

“Ga je mee!” is het thema. En die uitnodiging is meteen concreet, namelijk om deze keer niet zoals gebruikelijk naar het kerkgebouw te gaan, maar naar korenmolen “De Leeuw” in Oude Molen. Die ligt mooi tussen Bathmen en Okkenbroek in en langs de doorgaande weg richting Holten en Deventer. Deze dienst wordt muzikaal opgeluisterd door het koor ‘Enjoy’ uit Markelo, dat naast gospel Nederlands- en Engelstalige popklassiekers zingt.

Deze startdienst begint om 10.00 uur en na afloop is er een gezellige lunch, waarbij – hoe kan het ook anders bij een molen – pannenkoeken de smaakmaker zijn.

Kindernevendienst Okkenbroek

Elke derde zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst in Okkenbroek kindernevendienst. Die start weer op zondag 17 september en begint deze maand nog om 9.30 uur en vanaf oktober weer om 10.00 uur.

Kermisvredesdienst 24 september

Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 september is de jaarlijkse vredesweek.

Die heeft in de stad en dorpen van de gemeente Deventer deze keer het thema: ‘Vrede verbindt Deventer’. Op de website van onze kerk vind je de link naar de activiteiten in dit kader.

Voor onze kerkelijke gemeente springt eruit dat we in het kermisweekend van Bathmen een kermisvredesdienst houden, waarin het Bathmense koor ‘Close Company’ liederen van “Love & Peace” ten gehore brengt.

Regiokerkendag 8 oktober

Zondag 8 oktober houden de protestantse gemeenten van en rond Deventer opnieuw een Regiokerkendag. Ditmaal vindt die voor het eerst niet in-rond de Lebuinuskkerk in Deventer plaats, maar in-rond onze Dorpskerk en het Cultuurhuus in Bathmen. Uitgenodigd door het jaarthema ‘Ga mee’ is er een mooi programma dat je voert langs beelden van hoop. Op de website van onze kerk lees je er meer over, dit is het tijdpad:

10.00 u	kerk	inloop en ontvangst baksels
10.30 u	kerk	begin viering
11.00 u	kerk	koffie-thee-limonade met gebak
11.30 u	Braakhekke	Vijf beelden van hoop
12.30 u	Braakhekke	Lunch
13.00 u	kerk	slot viering
11.30 – 12.30 u		Kinderprogramma
Uiterlijk 13.30 u		einde

Wel:kom bij dit alles!



Vier je verjaardag in de kerk!

Op donderdagmiddag 20 juli hing er een feestelijke stemming in de Dorpskerk.

Veel tachtigjarigen hadden dan ook gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

Er hingen slingers, er werd gezongen en er waren lekkere hapjes. Verhalen werden gedeeld en het was een heel gezellige middag. Elly Meuleman gaf een rondleiding in en buiten de kerk en vertelde enthousiast allerlei wetenswaardigheden.

De taakgroep pastoraat kijkt terug op een geslaagde middag. Mocht u dit jaar ook de leeftijd bereiken van 80 jaar? Wie weet zien we u dan wel op de volgende verjaardagmiddag in de kerk!



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

zaterdag 2 september
18.45 Dijkhuis

Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg - Holten

zondag 3 september
10.00 Bathmen
9.30 Okkenbroek

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Eredienst met ds. Aafko de Vries - Nijverdal
collecte: Amnesty International

zondag 10 september
10.00 Oude Molen

Startzondag met ds. Gert Wijnstok en ds. Hanneke Diermanse
collecte: PKN: kinderen en jongeren

zaterdag 16 september
18.45 Dijkhuis

Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

zondag 17 september
10.00 Bathmen
9.30 Okkenbroek

Eredienst met ds. Henk Spit - Diepenveen
Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije - Zwolle
Kindernevendienst
collecte: KIA: werelddiaconaat Myanmar

zondag 24 september
10.00 Bathmen

Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: KIA: Syrië

zondag 1 oktober
10.00 Bathmen
10.00 Okkenbroek

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Eredienst met ds. Hanja van Essen - Zetten
Maaltijd van de Heer
collecte: PKN: Kerk en Israël

zaterdag 7 oktober
18.45 Dijkhuis

Avondgebed

zondag 8 oktober
10.00 Bathmen

Regiokerkendag

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake in de dorpskerk in Bathmen.



Oecumenisch Leesrooster

3 sept, 11e van de zomer	Jeremia 7,23-28	Psalm 105,1-7	Romeinen 12,1-8	Matteüs 17,14-20
10 sept, 12e van de zomer	Ezechiël 33,7-11	Psalm 119,33-40	Romeinen 12,9-21	Matteüs 18,(1)15-20
17 sept, 13e van de zomer	Exodus 32,7-14	Psalm 103,8-12	Romeinen 14,5b-12	Matteüs 18,21-35
24 sept, 1e van de herfst	Jona 3,10-4,11 alternatieve lezing:	Jona 1-2 Psalm 145,1-12	Filippenzen 1,21-27	Matteüs 20,1-16
1 okt, 2e van de herfst	Ezechiël 18,1-4.25-32	Psalm 25,1-10	Filippenzen 2,1-13	Matteüs 21,23-32
8 okt, 3e van de herfst	Jesaja 5,1-7	Psalm 80,9-20	Filippenzen 2,14-18	Matteüs 21,33-43



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Opmaak en eindredactie Henk Broekhuis
Wil Mandersloot
Janneke van Schooten



Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 6 oktober
Lever kopij uiterlijk
woensdag 20 september
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

<i>Verschijningsdatum</i>	<i>kopij inleveren vóór</i>
3 november	18 oktober
1 december	15 november
5 januari '24	13 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek ????

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek



BAOKEN september 2023

DOMINEE DE HEER LEIDT EEN DOOPDIENST ...

...DAN NODIG IK NU DE DOOPOUDERS EN ALLE KINDEREN UIT OM NAAR VOREN TE KOMEN!



DYLAN LENNON MORRISON DE VRIES, IK DOOP JOU...



IK ZIE NIKS!

IK WIL HET OOK ZIEN!

IK ER OOK BIJ!

WEEEEE

WAAA
AAAA
AAA

IK WASHIER EERST!

...IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE

WEEEEE NEEEEE IK ZIE NIKS!
IK OOK! IK DOOP JOU!



HIJ ZIET ER HELEMAAL NIET ANDERS UIT NU!

HET MOET OVERNIEUW!

IK HEB HET NIET GOED GEZIEN!!!

NOU JA, ALS GOD HET MAAR GEZIEN HEEFT, TOCH?

IK HEB NIKS GEZIEN!

WAS DAT ALLES?

IK VOND 'T STOM

IK OOK NIET

